



DIBS NIEUWS

BELANGRIJKE DATA

- 7 - 11 februari start van een nieuwe ronde naschoolse activiteiten (*ook hockey vanaf 11 februari!*)
- 14 - 18 februari rapportgesprekken
- donderdag 17 februari afscheid juf Martha
- 21 - 25 februari voorjaarsvakantie
- maandag 28 februari, leerlingen weer naar school!



NIEUWSBRIEF FEBRUARI

Beste ouders en kinderen, hierbij bieden wij u graag de nieuwsbrief van februari aan, met:

- Nieuws uit de klas
- Docentenkamer
- Leestip van meester Berrie
- Het museum van DIBS



Het nieuwe logo van ons bestuur 'STAIJ'
<https://www.staij.nl/>

NIEUWS UIT DE KLAS

- Dinsdag 8 februari brengt groep 5 een bezoek aan de bibliotheek voor het programma Schatgraven.
- Op dinsdag 15 februari brengen de groepen 4A en 4B een bezoek aan de bibliotheek, ook voor het programma Schatgraven.
- Op donderdag 17 februari neemt groep 6A afscheid van onze lieve juf Martha.





JUf VERA (GROEP 8)

Wie ben jij?

Ik ben Vera, ik ben 29 jaar en ik ben geboren in Amsterdam. Na tien jaar in de Zaanstreek gewoond te hebben, ben ik samen met mijn vriend naar Zwaag verhuisd. Dat is een klein dorpje naast Hoorn.

Ik ga met veel plezier naar De Indische Buurt School toe. Ik word vrolijk van de gedachte dat ik de kinderen weer zie en veel lol met ze kan hebben tijdens het leren. Hoewel het veel energie kost, krijg ik er ook veel energie van. Thuis vind ik het leuk om spelletjes te doen; met name quizachtige spelletjes. Sinds kort ben ik thuis ook bezig om mij te ontwikkelen op het gebied van tekenen en schilderen.

Wat eet je het liefst?

Ik ben gek op gerechten waar garnalen inzitten. Sushi, pasta, roti! Hmm, lekker!!

Waar droom je van?

Ik droom van een wereld zonder haat naar elkaar. Dat iedereen wat liever en toleranter is naar elkaar.



JUf MEREL (GROEP 4A)

Wie ben jij?

Ik ben Merel. Sinds dit schooljaar werk ik op de leukste school van Amsterdam: De Indische Buurt School. Ik woon in Naarden met mijn man Firat en twee dochters: Lisa van 13 jaar en Emie van 11 jaar. Thuis vind ik het leuk om gezellige spelletjes te spelen, voor te lezen (nog steeds) of lekker te koken. Mijn huis staat vol kookboeken. Verder vind ik het erg leuk om een potje te tennissen. Ik ben niet heel goed, maar wel heel fanatiek ☺. Ook ben ik elke week in de natuur aan het bootcampen. Ik ga graag op reis, maar dat hoeft voor mij niet altijd ver weg te zijn. Ook Nederland heeft veel mooie plekjes.

Wat eet je het liefst?

Ik vind heel veel dingen lekker, het varieert van een Thaise curry, Turkse gerechten (gemaakt door mijn schoonmoeder) en op een winterse dag kan je me ook erg blij maken met een bordje snert. Maar het allermeest geniet ik misschien wel van een zelfgebakken appeltaartje, vers uit de oven...mmmm.....

Waar droom je van?

Ik droom van heel veel dingen, klein en groot. En misschien gaat dit jaar een droom in vervulling: met de auto door Europa toeren. De tent achterin en mooie natuur en steden bezoeken.



uitgave 5 | februari 2022 | Nieuwsbrief De Indische Buurt School Amsterdam

LEESTIPS VAN MEESTER BERRIE

Leestip van meester Berrie

Lezen is heel belangrijk!

Wanneer je plezier in lezen hebt ga je meer lezen,

leer je de betekenis van veel woorden en doe je veel kennis op over de wereld.

Deze maand weer een tip om het **leesplezier** te vergroten: **Voorspellen**.

Samen lezen werkt stimulerend.

Je kunt dan helpen met moeilijkere woorden en praten over de inhoud van de tekst.

Het is goed om af en toe even te stoppen met lezen, bijvoorbeeld op een moment dat een verhaal spannend wordt. En dan met elkaar in gesprek te gaan: Wat zal er nu gebeuren, wat gaan de hoofdpersonen doen, hoe gaat het aflopen?

Het is daarna extra spannend om verder te lezen en om te kijken of de voorspellingen goed waren. Kinderen kunnen op deze manier makkelijker de stap maken van technisch lezen naar begrijpend lezen.

Veel leesplezier de komende tijd!





HET MUSEUM VAN DIBS

MET DANK AAN MEESTER PAUL

FEBRUARI

- De kinderen van groep 3, 4 en 5 zijn bij Bevo bezig geweest met het heel precies natekenen van dieren met potlood en kleurpotlood.
- De kinderen van groep 6 hebben zich bezig gehouden met *Naut* - Thema aarde & het heelal. De kinderen hebben er een eigen draai aan gegeven en hun eigen planeten bedacht, gemaakt en van legenda's voorzien.
- Groepen 7 en 8 werken gestaag door aan hun eco - huis .

