

DIBS NIEUWS

BELANGRIJKE DATA

13 maart --> Cultuurdag groep 5

--> Groep 8 naar 'Beeld & Geluid'

14 maart --> uitslag doorstroomtoets groep 8

17 maart --> Cultuurdag groep 4A & 4B

--> Adviesgesprekken groep 8

--> Groepen 6 naar Naturalis

18 maart --> Cultuurdag groep 6A

--> Kinderraad V

--> Theoretisch verkeersexamen groep 7

19 maart --> Grote Rekendag

20 maart --> Cultuurdag groep 7A

21 maart --> Cultuurdag groep 2A/B, groep 1A/B is vrij

--> Kunstschooldag groep 8

25 maart --> Cultuurdag groep 6B

26 maart --> Iftar op school

27 maart --> Cultuurdag groep 7B

31 maart t/m 2 april --> **STUDIEDAGEN**, leerlingen vrij

7 april --> Ouderbijeenkomst Voorschool

10 april --> Ouders Ontmoeten Ouders IV

--> Girlsday groep 7 & 8

11 april --> Kinderen Ontmoeten Kinderen I

14 - 18 april --> Openbare lessen

15 april --> start inschrijving NSA blok #3

--> Kinderraad VI

17 april --> Koningsspelen - Sportdag

18 april --> Goede Vrijdag = **GEWONE SCHOOLDAG!**

19 april - 5 mei --> Meivakantie



NIEUWSBRIEF #4

Lieve ouders en kinderen van DIBS,

De winter is voorbij, de lente is voorzichtig aan het beginnen, we zitten midden in de Ramadan en in de verte zien we de Meivakantie dichterbij komen.....

De hoogste tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief!

Wat mogen jullie in deze uitgave verwachten:

- Nieuws uit de klassen, over allerlei onderwerpen
- De docentenkamer met juf Nicole
- Familieschool - Ouderkring
- De Wereldkeuken van DIBS is, voorlopig, gesloten
- Het Museum van DIBS is zeer actief
- Het Theater van DIBS is ook even dicht, maar
- De Rekenrubriek van meester Derk & juf Monique
- Taalnieuws van Meester Berrie (mét boekentips van leerlingen!)
- En dan ook nog dit!

Veel leesplezier!

De Grote Rekendag



NIEUWS UIT DE KLAS

Thema 'ziek en gezond':

Wij leven ons helemaal in, in het nieuwe thema 'ziek en gezond'. Samen met de kinderen bedenken we wat voor hoeken wij willen. Hier maken wij een 'hoekenplan' over.

Kinderen nemen spullen mee vanuit huis, er wordt geknutseld in de klas, een naam bedacht voor de praktijk en een logo ontworpen.

Dit alles doen wij samen en hierdoor is het onze hoek en ons spel!

Naar de dokter gaan vinden wij over het algemeen best wel spannend. Door dit samen te spelen in de klas leren wij een stukje angst overwinnen.

GROEP



**Het volgende thema is 'de insecten'.
Dit thema start op 24 maart, waar weer
mooie en leerzame dingen op ons staan
te wachten!**

**Leuk om samen met je kind boeken over het
huidige en nieuwe thema bij de OBA te lenen.**

NIEUWS UIT DE KLAS

Taal: We zitten nu in kern 7

Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals 'pauw', en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals 'kou' en 'eik'.

rekenen: We zitten nu in blok 6.

In blok 6 bieden we aan:

- 5 sommen (optellen) herkennen en het antwoord weten zonder te tellen
- sommen uitrekenen met wisselen en snappen waarom dit mag
- 10 eenheden samenvoegen in een splitschema en in sommentaal
- verdwijnsommen en bijna verdwijnsommen herkennen en het antwoord weten zonder te tellen
- 5 sommen (aftrekken) herkennen en het antwoord weten zonder te tellen
- een plattegrond maken bij een blokkenbouwsel
- in een plattegrond tellen hoeveel blokjes er nodig zijn

Uitjes groep 3:

28 maart Nemo
4 april rijksmuseum
11.00-12.30 Rembrandt
en zijn vrienden.
8 april letterfeest bieb
java 11.00-12.00 uur
19 mei de meervaart
voorstelling speelgoed



GROEP



Elke dag lezen wij in de ochtend om leesmeters te maken en daarna krijgen de kinderen een dictee over de woorden die de vorige dagen aan zijn geboden. Aan het einde van de dag gaan de kinderen duo lezen. Dit alles om veel leesmeters te maken en plezier te hebben in het lezen!

NIEUWS UIT DE KLAS

Aansluitend bij het Da Vinci thema 'Weer en water' zijn de groepen 4 naar Nemo geweest. Dit bezoek bestond uit twee delen.

1. Workshop Zeepbellen
2. Vrij bezoek van het museum vooral gericht op het onderdeel: Waterrijk

GROEP



a

Hieronder een kort verslag van de kinderen in beeld en tekst.

Ik vond het leuk en
een bubbel maken
met een ritse kan je
een bubbel maken dat
vrij snel gebeurt.

En wat me verbaasde is
hoe je een bel in een bel in
een bel in een bel doet.



En bij de bubbel ging hij bijna af
De bubbel ging door my lachende
net ging bubbel regenen.
Het was een super dag!

- Voor in de agenda:
- 10 maart cultuurdag op school.
 - 11 april bezoek rijksmuseum
 - 6 mei bezoek bibliotheek
 - 19 mei theaterbezoek Meervaart

NIEUWS UIT DE KLAS

GROEP



bas klo van niftrek
school uit je
Er was eerst een workshop
En wat we daar deden was
Met wat zeep en een rietje en zeepbellen
n blazen. En toen gingen we met onze
Begeleiders naar allemaal verschillende
dingen. En het was heel erg leuk.
bas klo van niftrek



NIEUWS UIT DE KLAS

GROEP



In schooltjeje Nemo
 Ditte begonnen met de
 workshop. Daar ging we
 met plezier met zeepbellen
 Daarna gingen we rondlopen.
 Daar waren verschillende
 dingen. Er was
 Er was



Schooltjeje naar Nemo!
 In mij groepje zit Romaisa
 Eren en Omar en juf zaita.
 We gingen naar een workshop daar gingen we
 zeepbellen maken. Rondlopen.
 Ik zag ook een skid
 Romaisa 4B



NIEUWS UIT DE KLAS

Met Taalactief besteden we aandacht aan het schrijven van informatieve teksten. De leerlingen hebben een informatieve tekst geschreven over een fantasiedier.



Op vrijdagmiddag is er vaak tijd voor optredens. Groepjes kinderen bereiden in de pauze of na schooltijd samen liedjes en dansjes voor. Basit is fan van Bruno Mars. Samen met andere kinderen heeft hij een geweldig optreden verzorgd!



NIEUWS UIT DE KLAS

Amanda liet een goocheltruc zien. Niemand begreep hoe dit mogelijk was, maar gelukkig heeft ze uitgelegd hoe de truc in elkaar zit!



groep 5

Laatste kookdag met groep 5 en afscheid van juf Laura



NIEUWS UIT DE KLAS



We zijn met het thema Ottomanen begonnen en toveren onze klas om in een kleine moskee.



GROEP 6A

#DEAFGELOPENWEEKEN



Sinds kort zitten we weer vaker met elkaar in de kring. Een fijne plek om samen gesprekken.

Volgende week staat de cultuurdag op het programma op 6A en gaan we naar Naturalis. We zoeken nog ouders die mee kunnen!



NIEUWS UIT DE KLAS

GROEP

6b



VIS ONTLEDEN



LAATSTE KOOKDAG



SCHOOLVOETBAL

NIEUWS UIT DE KLAS

In groep 7 doen we mee met **Discussiëren Kun Je Leren**. We krijgen 5 masterclasses op school. We krijgen dan les en mogen onze mening en argumenten geven naar aanleiding van een stelling. Het laatste kwartier is dan een debat of betoog. De volgende stellingen komen aan de orde:

1. Botsende meningen zijn belangrijk;
2. Social media is schadelijk voor kinderen;
3. Dure spullen zijn niet goed voor kinderen;
4. Omgaan met emoties kun je leren;
5. Iedereen is verantwoordelijk om discriminatie te stoppen.

Het is heel leuk om het te doen, omdat het soms lastig is om te reageren op elkaar, waardoor je even moet nadenken en vooral met z'n allen in de kring. Het zijn ook interessante onderwerpen. Het met elkaar in discussie gaan volgens bepaalde regels en onze mening moeten onderbouwen met argumenten vraagt discipline en vooral goed naar elkaar luisteren. Soms bedenk je argumenten om een ander te overtuigen en vooral leuk om tegen een ander in te gaan. Wat minder leuk is als je lang naar elkaar moet luisteren en veel moet opschrijven, dan duurt het even voor je kan debatteren.

In de laatste les wordt één debatheld verkozen om de klas te vertegenwoordigen tijdens de voorrondes. Aan iedere voorronde doen acht klassen mee, van verschillende Amsterdamse basisscholen. In totaal zijn er elf voorrondes. Per voorronde gaat er één debatheld door naar de finale. Na alle voorrondes wordt er nog één wildcard uitgereikt. In totaal zijn er 12 finalisten.



NIEUWS UIT DE KLAS



BELANGRIJKE DATA GROEPEN 7:

- **18 MAART: THEORETISCH VERKEERSEXAMEN**
- **20 MAART: CULTUURDAG 7A**
- **21 MAART: RIJKSMUSEUM 7B**
- **27 MAART: CULTUURDAG 7B**
- **8 APRIL: VOORRONDE DKJL 7A**
- **10 APRIL: VOORRONDE DKJL 7B**

GROEP 7B

SCHOOLVOETBAL T.O.S

SCHOOLVOETBAL meiden team :

BIJ SCHOOLVOETBAL WAS ONZE COACH JUF ESTHER . DE EERSTE WEDSTRIJD GINGEN WE TEGEN WSV EN DE TWEDE WEDSTRIJD GINGEN WE TEGEN DE KINKERBUURT. DE EERSTE WEDSTRIJD HADDEN WE 1-0 VERLOREN TEGEN WSV EN DE TWEDE WEDSTRIJD TEGEN KINKERBUURT HAD HET meisjes team 2-0 Gewonnen.

SCHOOLVOETBAL Jongens team 1:

BIJ SCHOOLVOETBAL, HET TEAM VAN AMIN. DE COACH WAS DE VADER VAN MURAT. DE EERSTE WEDSTRIJD GINGEN WE TEGEN DE KINKERBUURT. TEGEN DE KINKERBUURT HADDEN WE 7-0 Gewonnen. DE TWEDE WEDSTRIJD WAS TEGEN POSEIDON EN WE HADDEN 2-2 Gespeeld. HET WAS SUPERLEUK EN EEN HELE GOEDE SFEER. EN TOEN WAS HET ANDERE TEAM AAN DE BEURT

NIEUWS UIT DE KLAS

SCHOOLVOETBAL JONGENS TEAM 2:

DE EERSTE WEDSTRIJD WAS OM 15:00 UUR EN WE GINGEN TEGEN POSEIDON. WE HADDEN 1-2 VERLOREN . DAARNA GINGEN WE 30 MINUTEN PAUZE NEMEN. ONS TEAM BESTOND UIT ABDUR, RAYAN, MOHAMMAD, ISAIAH ,IBRAHIM,HOSEA MOHAMMED EN EEN GEBLESEERDE MILSON. DE TWEEDE WEDSTRIJD HADDEN WE 7-1 GEWONNEN EN DAARNA WAS HET AFGELOPEN.

DISCUSSIËREN KUN JE LEREN

WE HEBBEN MEESTER WALDEMAR. HIJ GEEFT ONS GOEDE LESSEN EN GOEDE INSTRUCTIE. WE LEREN TIJDENS DEZE LESSEN OM GOED TE DISCUSSIËREN. WE HEBBEN GELEERD OM RECHTOP TE STAAN EN DUIDELIJK TE PRATEN EN OM GOEDE ARGUMENTEN TE GEVEN.

WE KRIJGEN STICKERS ALS WE GOED MEE HEBBEN GEDAAN OF ALS WE GOEDE ARGUMENTEN HEBBEN GEGEVEN. WE HEBBEN GELEERD OM KORT EN BONDIG TE PRATEN.

DE LAATSTE 30 MINUTEN GAAN WE IN DE KRING ZITTEN EN DAN BEGINNEN WE MET DISCUSSIËREN OVER ONS ONDERWERP EN DE MEESTER GEEFT DRIE STICKERS AAN VERSCHILLENDE KINDEREN.

IEDER KIND KRIJGT EEN KAARTJE MET ÉÉN KANT ROOD EN ÉÉN KANT GROEN, MEESTER STELT STEEDS VRAGEN EN JIJ MOET DE VRAGEN BEANTWOORDEN. ALS JE DE RODE KANT OMHOOG STEEKT BEN JE HET NIET EENS MET DE STELLING EN ALS JE DE GROENE KANT OMHOOG STEEKT BEN JE HET EENS MET DE STELLING.

ALS ALLE LESSEN VOORBIJ ZIJN, KRIJGEN WE EEN DEBATBATTLE. ER WORDT 1 KIND GEKOZEN DIE GAAT STRIJDEN TEGEN ANDERE SCHOLEN EN WIE WINT KRIJGT EEN PRIJS.



NIEUWS UIT DE KLAS

De Indische Buurt School
Maart, 2025

Groep 8

Hallo wij zijn groep 8 en wij vertellen in deze brief wat wij de laatste 2 maanden hebben gedaan :)

De afgelopen twee maanden hebben we veel gedaan!

In de eerste maand hebben we heel hard geoefend voor de doorstroomtoets. We hebben met rekenen van alles herhaald en deden veel aan werkwoordspelling. We moesten in groepen werken, waarin iedereen gemengd zat. Je zat niet perse met je besties, maar uiteindelijk was het prima. Toen was het zover: de doorstroomtoets! Je zag gestreste, zwetende kinderen, want het is natuurlijk een belangrijke toets voor ons. Het bepaalt immers ons advies voor de middelbare school. Of tenminste, een beetje...

De tweede maand was wat chiller. We deden meer leuke dingen en hoefden minder te oefenen. Natuurlijk kregen we nog wel taaltoetsen, topotoetsen en andere toetsen, maar dat waren geen grote toetsen. Ook hebben we een nieuwe jongen in de klas gekregen, Pharrell! En we hebben net meegedaan aan schoolvoetbal. Dat was super leuk. Het meisjesteam heeft allebei de wedstrijden gewonnen - we hebben het supergoed gedaan! Het jongensteam heeft niet beide wedstrijden gewonnen, maar wij meiden vonden dat ze het alsnog heel goed deden. Bovendien waren ze sportiever dan het andere team, en sportiviteit levert ook punten op!

Verder is het gezellig in de klas. In de lessen werken we aan rekenen met uitdaging, hebben we binnenkort een taal speurtocht. En misschien ooit het straattaaldictee (daar wachten we al heel lang op juf). Bij Da Vinci de game hebben we met onze bonen allemaal overlevingsdingen gekocht voor onze stam. Het spel is nu echt begonnen. Sommigen zijn zelfs al stamleden verloren. We zijn vorige week met juf Sara naar Archipel geweest en volgende week gaan we twee keer achter elkaar naar leuke musea! Op 25 maart hebben we ook ons fietsexamen, waarin we laten zien hoe goed we kunnen fietsen en of we ons aan de verkeersregels houden.

Dit was een overzicht van wat we de afgelopen twee maanden hebben gedaan. We hopen dat jullie het leuk vonden om te lezen!

Groetjes van groep 8

NIEUWS UIT DE KLAS



DOCENTEN KAMER

AAN HET EINDE VAN HET JAAR VERTELLEN OUDERS HUN VERHAAL AAN ELKAAR TIJDENS DE SLUITAVOND VAN 'OUDERS ONTMOETEN OUDERS'.
HIER VERTELT JUF NICOLE, VAN GROEP 4B, EEN KLEIN STUKJE VAN HAAR VERHAAL IN 'DE DOCENTENKAMER'!

Design by H. Koc Wong

Waar stond je wieg?

Mijn wieg stond in Limburg, in een klein plaatsje genaamd Posterholt. Toen ik 6 maanden was zijn mijn ouders verhuisd naar Delft. Daar ben ik opgegroeid en naar school gegaan. Dus ik heb geen Limburgs accent maar een Delfts.

Wat weet je nog van je eigen basisschooltijd?

Het is voor mij wel heel lang geleden, dus ik moet diep nadenken. Ik heb op een katholieke school gezeten, de Mariaschool in Den Hoorn. In de eerste klassen kregen we ook les van nonnen. Dat waren zusters die in een klooster zaten, dat was verbonden aan de school. Tot groep 8 was het ook een meisjesschool. In het laatste jaar van de basisschool kwamen er ook jongens in de klas. Wij zaten altijd in rijtjes en nooit in groepjes. We kregen ook handwerkles op school, dan moesten we breien of borduren. Gym vond ik altijd heel leuk, net als de meeste kinderen in mijn klas nu.

Hoe ben je op de DIBS terechtgekomen?

Dat ik op de DIBS ben terechtgekomen is eigenlijk toeval. Ik werkte bij de Kaap, ook een Staij school. Daar had ik het niet zo naar mijn zin. Ik zag een advertentie dat er op de DIBS iemand gezocht werd voor de plusklas. Ik ben toen op een Staij-bijeenkomst op Sean afgestapt en heb gevraagd of ik een gesprek met hem kon hebben over die functie. Het bleek al snel dat die anders zou worden ingevuld, maar toen kwam Sean met de vraag of ik niet voor groep 3 wilde staan? Juf Nicolette had net laten weten dat ze ging stoppen en een nieuwe baan had gevonden dichterbij huis. Zo ben ik op de DIBS terecht gekomen en ik hoop er nog lang te kunnen blijven. Ik vind het een fantastische school met leuke collega's, leuke kinderen en ouders. En ik ga iedere dag met plezier naar school!



Welkom bij de **Ouderkring** ! samen voor onze kinderen



Nederlands leren

Je kind helpen



Elkaar helpen

Gezelligheid

Elke maandagochtend op de Bankastraat,
van 9 - 11 uur.

Kom ook! 06-21155610

uitgave 4 | maart '25 - april '25 | Nieuwsbrief



WERELDKEUKEN DIBS

RECEPT VAN DE MAAND

JUF LAURA



*Eet
Smakelijk!*

HET MUSEUM VAN DIBS

MEESTER PAUL

De kinderen van groep 6 tot en met 8 zijn verder gegaan met het maken van hun Vikingwerelden (uit de vikingreligie). Deze zijn uiteindelijk terecht gekomen in Yggdrasil, de wereldboom. Groep 5 heeft 'werkende' vulkanen gemaakt met flesjes, tape, papier maché. Met azijn en baksoda hebben we ze laten bruisen.



HET MUSEUM VAN DIBS

MEESTER PAUL



HET THEATER VAN DIBS

JUF INGEBORG

Helaas is juf Ingeborg afwezig en kunnen we in deze Nieuwsbrief geen foto's laten zien van haar fantasierijke lessen.

Maar wisten jullie dat het team van DIBS tijdens de laatste studiedagen ook een gymles heeft gekregen van meester Mark?

Een les die de kinderen waarschijnlijk wel herkennen?



DE REKENRUBRIEK

VAN MEESTER DERK & JUF MONIQUE



TAALNIEUWS VAN MEESTER BERRIE

De kinderjury van DIBS gaat weer van start!



Uit de groepen 3 tot en met 8 gaat per groep een aantal leerlingen gedurende 10 weken zo veel mogelijk boeken lezen en beoordelen. Dat zal leiden tot een top drie van meest populaire boeken van De Indische Buurt School.

Alle deelnemende boeken worden daarna in de schoolbibliotheken opgenomen, zodat iedereen ze kan lezen!

TAALNIEUWS VAN MEESTER BERRIE

Boekentip!

**"Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda"
van Bibi Dumon Tak.**

In dit boek met rijke teksten houden dieren
spreekbeurten over andere dieren.

Echt een prachtig boek!

Op dewaanzinnigepodcast.nl vertellen kinderen over boeken
die ze hebben gelezen en dat levert interessante tips op!



Hoi hoi, Fardau, Ava en ik hebben een site met boekentips gemaakt, en we zouden graag willen dat de QR code van de site die hieronder staat in de nieuwsbrief zou komen. Groetjes Mila, Ava en Fardau :D

SCAN ME



Geen probleem, meiden, dat doen we gewoon!

EN DAN OOK NOG DIT!

We werken op DIBS met de methode 'Vreedzaam'.

We leren de kinderen hoe ze op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan, hoe ze conflicten op kunnen lossen, hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen en hoe ze met verschillen en emoties om kunnen gaan.

Deze methode past goed bij de kernwaarden van DIBS:

'Veiligheid', 'Verbinding' & 'Kwaliteit'.

Wij vinden het belangrijk dat voor iedereen op school duidelijk is, welk gedrag we van elkaar mogen verwachten.

Hiervoor hebben we 'gedragsverwachtingen' geformuleerd.

Voor het klaslokaal, het vaklokaal, de bibliotheek, het schoolplein, het toilet, de gangen & trappen.

Welk gedrag verwachten we op welk moment, op welke plek?

En waarom?

Dit leren we de kinderen aan en we oefenen het met ze.

Eigenlijk net als bij taal en rekenen...

Gedragsverwachtingen gelden natuurlijk ook voor de leerkrachten en de ouders.

Een voorbeeld hiervan is 'de telefoonvrije school': kinderen hebben geen telefoon bij zich, leerkrachten gebruiken hem niet tijdens schooltijden, ouders gebruiken hem niet binnen de school en/of op het schoolplein.

Hieronder staan de verwachtingen die we hebben voor iedereen die op school is, die **'Altijd & Overal'** gelden:

ALTIJD & OVERAL		
De Indische Buurt School is Vreedzaam, dus:		
#Veiligheid	#Verbinding	#Kwaliteit
 <p>Ik los conflicten constructief op. Ik praat op een rustige toon.</p>	 <p>Ik sta open voor verschillen tussen mensen. Ik ga positief en zorgzaam met de ander om.</p>	 <p>Ik neem verantwoordelijkheid voor de ander en de school. Ik betrek de ander bij mijn beslissingen.</p>